

Herman Calon wint het jaarlingen concours op Narbonne



Herman had het te druk met zijn duiven, dus Frank nam de honneurs waar.

Op vrijdag 30 juli werden de duiven om 8 uur in Narbonne gelost en dat was een uurtje later dan gepland, doordat er nog even een regenbui kwam opzetten. Gelukkig klaarde het snel op zodat ze nog op tijd gelost konden worden. Al snel kregen de duiven te maken met een westenwind en die draaide na een paar honderd kilometer naar zuidwestelijke richting. In het begin van de vlucht kregen de duiven nog wel te maken met enkele regen buien. Met de matigde temperaturen en veelal zuidwestelijke wind die richting Nederland in kracht toenam leek Narbonne niet al te zwaar te gaan worden. De vroegste melding internationaal werd geklokt om 17.58 uur in Frankrijk. Nationaal hadden de Zeeuwen geen schijn van kans met deze harde zuidwesten wind. Zeer knap is de prestatie van Chris Paauwe die maar liefst de 23^e Nationaal wint met zijn 1^e get. bij menig liefhebber gaat het dan toch kriebelen maar helaas slechts 13 duiven worden die avond bij de IFC zeeland gemeld waarvan geen enkele jaarling. Zaterdagmorgen om 06.16 uur is het de jaarlingduivin van Herman Calon die het bal opent. Het zilver bij de jaarlingen gaat naar de Comb. van Bremen & Siereveld, het brons is voor onze voorzitter Marco Houtekamer. Herman had die avond van Narbonne tot 23.00 uur zitten wachten waar slechts 1 duif van Narbonne was geklokt. Toch halverwege de nacht nog maar is wezen kijken en zag dat er om 00.17 uur een duif van Libourne was

geklokt... ook Herman hoop dat in de toekomst zulk soort lossingen aan banden word gelegd. Dit heeft niks met duivensport te maken en vele duizenden duiven worden de nacht ingejaagd!! ook hier zijn er verschillende duiven gesneuveld...

De winnares



Ik was bij Herman op bezoek en ik vraag hem waar de winnaar van Narbonne zit. Je maakt weinig kans zei hij, Op dat moment zaten alle duiven in bad, en vertelde me dat het een kras witpen duivinnetje is maar daar liepen er meer van rond. Maar een goeie melker kent zijn duiven en Herman wist het duifje tussen de al badderende duiven er uit te halen. Het duivinnetje de 20-2021346 kreeg het in handen en was mooi van bouw, zacht van pluim echt een mooi fondduifje, ingeteeld naar de 09-912 (het Pau duivinnetje) van Herman dat in 2011 de 5^e Nat. Pau won en de 1^e Nationaal won bij de duivinnen. Als je de stamboom ziet valt ook hier de appel niet ver van de boom uit winnaars komen winnaars. Ze is gekoppeld aan een laat doffertje van 2020. Zo Speelt Herman de duivinnen en ondertussen worden die doffertjes afgericht om het jaar erop de baan op te kunnen. Vanwege het beperkte aantal duiven wat gehouden mag worden is dit natuurlijk een mooie oplossing. Voor het inkorven had Herman de poulebrief al ingevuld, maar toen hij de 20-346 in handen naam kreeg steeg het vertrouwen in dit duifje enorm.

De poulebrief werd niet meer aangepast. Maar Herman kennende zal dat geen tweede keer meer gebeuren.

Stamkaart Postduif: NL 20-2021346 V



De verzorging en huisvesting hebben we eerder in dit boek al beschreven, Herman ik hoop dat je de komende jaren nog gezond en zo fanatiek mag doorbrengen dan denk ik dat we nog vaker de reis naar Hoofdplaat mogen maken. Wie weet tot volgend jaar.

IFC Zeeland
Jacco provoost